

In deze nieuwsbrief: Dokter van Andel stopt

Beste mensen,

Na opnieuw een ingreepje aan mijn tong en denken over het doel van de actieweek van de huisartsen, heb ik besloten om te stoppen met de praktijk.

Ik kan me voorstellen dat dit als een schok overkomt. Het is een weloverwogen, maar ook emotionele beslissing om de praktijk, zoals ik die opgebouwd heb met dokter Jol, los te gaan laten.

De actieweek heeft me aan het denken gezet over wat voor huisarts ik ben geweest, wil zijn en wat goed en belangrijk is voor de patiënt.

U kent hopelijk de slogan #iedereeneenhuisarts. Dat betekent voor mij werken vanuit mijn hart, de continuïteit bieden die nodig is en de vaste arts zijn voor mijn patiënten.

Ook wil ik de generalistische huisarts zijn die u verdient. Dus onbepert in de uitvoering van het vak. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat deze voorwaarden goed zijn voor uw gezondheid en de kwaliteit van leven, en dat daarmee de kosten van de gezondheidszorg beperkt blijven.

Sinds mijn start in 2006 is het vak aanzienlijk veranderd. Na mijn uitval in juli 2021 zijn voor mij veel dingen en mijn kansen veranderd. De laatste ingreep aan mijn tong heeft geen zekerheid geboden voor de toekomst.

Het vak kan ik niet meer gaan uitoefenen zoals ik dat het liefste doe. Om een aantal redenen heb ik besloten om te stoppen als praktijkhouder.

Al een jaar draait de praktijk nu zonder mij. Ik voel trots als ik zie hoe dokter Jol en alle medewerkers dit opgevangen hebben en welke zorg aan u geleverd wordt. Ook in de lastige tijd met COVID. De praktijk zal op dezelfde manier doorwerken, met het huidige vaste team. Uw vaste artsen blijven dokter Otte, dokter Betlem en dokter van Reenen aangevuld met een aantal vaste nieuwe gezichten in het najaar.

Voor nu blijf ik mij richten op herstel. Af en toe zal ik met plezier in de praktijk zijn, bij het team. Aan mijn stokpaardje, het beweegapparaat en u in beweging en aan het sporten krijgen, zal ik soms nog aandacht besteden via mijn 'beweegspreekuur'. Verder is de toekomst nog open, zal ik mij waarschijnlijk op bestuurlijk niveau betrokken blijven bij een goede organisatie van de huisartsenzorg en hoop ik mijn kennis over te kunnen dragen aan (nieuwe) collega's.

Dit is niet mijn laatste bericht, maar ik wil u bedanken voor alle vertrouwen, de inzicht die ik in uw leven heb mogen krijgen en de vragen waarbij ik u heb mogen helpen/begeleiden.

Het is en blijft heel bijzonder wat je als huisarts mag betekenen voor mensen en welk vertrouwen je krijgt, vanaf de eerste dag in de praktijk. Ik heb dat vertrouwen nooit als vanzelfsprekend ervaren en zal dat altijd respecteren. Ik wens u alle gezondheid toe. En als er toch een ziekte is, kijk naar de oorzaak en probeer dat aan te pakken. Als er verlies is of verdriet, houdt moed en kracht om verder te gaan, want de veerkracht van de mens is groot!

Arjan van Andel